

## Jeg stammede men var alligevel et værre snakkehoved

I 1. og 2. real var jeg mælkebud hos Holms Ismejeri, der lå på hjørnet af Huslodsvej og Nymarksvej. Dengang hvor der om morgenen skulle omdeles mælk i de brune flasker. I 3. real var jeg avisbud hos Aktuelt, også om morgenen, hvor der skulle omdeles tæt ved 100 aviser til pensionisterne på Ydunsvej, Friggsvej og Frejasvej. Jo - her boede dengang mange gamle arbejdere, der som en selvfølge holdt socialdemokraternes morgenavis. Avisturen gav også god løbetræning. Knallerten blev placeret centralt på ruten, og så blev der løbet rundt – også op af en masse trapper.

Avisomdelingen foregik med en Diesella Autocykel Special med 2 gear. Med styrtbøjle og stor benzintank. En knallert som jeg havde overtaget efter min far. Mindes, hvordan jeg en vintermorgen kom drønende gennem Nørreport, hvor det var så glat, at jeg havnede uden for Magnus Madsens udstillingsvinduer. Diesellaen var ikke boret eller tunet, for det kunne jeg slet ikke finde ud af, men den kørte alligevel 40 km/timen, og udstødningsrøret blev holdt fast til knallerten med ståltråd, for jeg var bestemt ikke den mest praktiske fyr. Mindes da også en dag, hvor der på tavlen i klassen var lavet en flot tegning af Erling kørende på Diesellaen, hvor ståltrådet var tydeligt markeret, og hvor der stod med tydelige bogstaver: Her kommer Erling drønende. Jeg mener, at det var Ulrik, der havde lavet denne sjove tegning, men er ikke sikker.

Kom i Gymnasiet og blev da også matematisk naturfaglig student og efter et år som soldat begyndte jeg på læreruddannelsen på Kolding Seminarium. Linjefagene var samfundsfag og



historie. Fra 1981 blev det til 14 år som lærer på Taulov Centralskole.

Fra 83-85 deltog jeg i et intensivt kursus i acceptmetoden på Taleinstituttet i Kolding, da det efterhånden var uholdbart, at der var så store problemer med min stammen, når der i klasserne skulle læses højt. Træningen med taleteknikker og hærtningsøvelser gjorde, at jeg stort set herefter ikke har haft nogen store problemer med min stammen.

*Har ikke noget billede af den gode Diesella, der var en 58'er. Denne ligner meget godt. Der mangler kun ståltråden om udstødningsrøret og styrtbøjlen er der ikke.*



I 1994 flyttede jeg med min daværende samlever til Odense. Fra 1995 blev jeg ansat på Særslev Skole, hvor hjemkundskab var hovedfaget, der i 1985 blev ekstra linjefag. Har været censor ved lærereksamen og var i 22 år redaktør i Foreningen for Madkundskab. Det blev til syvs års arbejde på skolen. Jeg blev hurtigt engageret i OGF – Odense Gymnastikforening, og det blev til 15 år som PR -marketingchef for Eventyrløbet. Et job der sluttede med udgangen af 2013.

Allerede først i 90'erne var jeg begyndt at arbejde som journalist ved siden af lærerarbejdet, og jeg arbejder stadig som journalist, og du kan på [www.blaesbjerghus.dk](http://www.blaesbjerghus.dk) se, hvad jeg går og hygger mig med.

I 21 år været gift med Annette. Vi har ingen børn. Bor i Blæsbjerghus – et tidligere skovløberhus i Langesøskoven. Det bliver til mange vandreture i skoven, og jeg tager også gerne gode ture på cyklen. Som ung var jeg en ivrig langdistanceløber, men det kan skroget ikke holde til mere, men jernhesten giver mange dejlige oplevelser.



#### FAKTA

Født: 21. dec. 1953

Boede: Havepladsvej 99 (Rævefarmen)

Adresse: Blæsbjergvej 76 – 5462 Morud

Mobil: 2164 7869

Mail: [ej@blaesbjerghus.dk](mailto:ej@blaesbjerghus.dk)

Sko: Str. 46

Tøj: Har et jakkesæt, men det er ikke blevet luftet gennem mange år.

I øvrigt: Helt usandsynligt at skægget fjernes.

Fritiden bliver bl.a. brugt i Lions-arbejdet. Er redaktør af det månedlige nyhedsbrev i Distrikt C. Aktiv i Socialdemokratiet. Redaktør og webmaster på Nordfyn.

*Annette strikker meget, så jeg skulle lige prøve om tophuen var helt rigtig. Jeg nyder også at gå i Annettes hjemmestrikkede uldsokker, og den blå uldtrøje bruges hver dag.*

*Annette og jeg bor i et tidligere skovløberhus i den sydlige del af Langesøskoven.*

