

Jeg glæder mig rigtig meget til at mødes med jer

Måske er det fordi, at da vi forlod skolen i 1971, og i hvert fald efter jeg forlod Handelsskolen i 1972, har jeg kun haft kontakt til Arne og hans søde kone Ulla, som vi spillede kort med en gang om måneden i et par år, og hvor vi ikke boede så langt fra hinanden i Odense SV. Ellers har jeg stort set ikke haft kontakt til nogen af jer.



Midt i 3. real mødte jeg en ung pige – Lone -, som jeg blev kæreste med. Jeg skriver udtrykkeligt ung, for jeg var faktisk med til hendes konfirmation. Efter 3. real gik jeg som nævnt på Handelsskole – i Fredericia – og kom derefter i lære i Landmandsbanken i Gothersgade. Jeg tror, at vi var 16 elever, som startede det år i Fredericia. Det er nok flere, end der bliver ansat på landsplan i dag. Jeg arbejdede mest i forskellige områder i Gothersgade, men var også i Taulov filialen på et tidspunkt. Det var sådan i Landmandsbanken, at hvis man var af hankøn, kunne man godt være sikker på, at man på et tidspunkt blev flyttet til København, eller i hvert fald til en anden by, da det hed sig, at man altid ville blive betragtet som eleven, hvis man blev det sted, hvor man var udlært.

Inden jeg blev forflyttet havde jeg lige lidt, der skulle overstås. Halvvejs i min læretid – i august 73 – blev jeg far til en pige. Mange syntes, at det var lidt tidligt, og det var det vel også. Min svigermor sagde, at hun havde ikke regnet med, at hun skulle blive mormor som 34-årig. Vi blev enige om, at det skulle vi nok klare. Det gjorde vi også, og Lone fødte imellem 9. og 10. klasse, gjorde 10. klasse færdig, og derefter på Handelsskole. Jeg var også på session, og blev udtaget til infanteriet. Det er dem, der vader rundt hele tiden med rygsæk og gevær, og jeg fandt det lidt tåbeligt, og foreslog dem i stedet, at jeg kunne få det overstået ved Civilforsvaret på en måned. Set i lyset af, at jeg var familiefar og forsørger og alt mulig andet. Det lykkedes til sidst, og så var det overstået. Vi var flyttet ind i en villa på Fasanvej, som banken havde købt for en sikkerheds skyld, for hvis Vesterbrogade skulle udvides, og Rosenlund rives ned, ville det være rart at have noget jord bagud at bygge på.



Som nævnt var det god latin, at vi blev flyttet til en anden by, og jeg arbejdede i Odense og senere Kolding, hvor jeg begge steder pendlede. I 77 fik vi datter nummer 2, og Lone arbejdede inde på sølvvarefabrikken. I 1979 gik den ikke længere. Der blev fra bankens side presset hårdt på med, at jeg skulle til København og arbejde, og det lykkedes os at få det lavet om til Helsingør i stedet, og samtidig blev Lone ansat i banken. Lidt senere blev jeg fuldmægtig, hvilket egentlig bare betød lidt mere i lønningsposen. Efter et par år i Helsingør, kom der en ny chef til filialen – en

Lone og Ulrik har nu sat huset til salg i Gislev.

kedelig cigar, som jeg bare ikke kunne forliges med, og vi flyttede til Odense i 81, da jeg havde fået job i marketingsafdelingen i Amtssparekassen for Fyns Amt. Jeg kom til at savne kundekontakten efter 3 – 4 år, og vi kom tilbage til banken, nu bare i Sønderborg – var der et par år, og flyttede tilbage til Odense for at blive bestyrer i Dalum-filialen. Efterfølgende har jeg prøvet en hel masse i banken, og i nogle år rejste jeg land og rige rundt og underviste bankfolkene i forsikring. Efter nogle rigtig gode år med undervisningen blev jeg leder af selskabets skadekontor i Odense, og da banken solgte sine forsikringer til Topdanmark i år 2000, blev jeg solgt med.

I 2008 blev jeg tilbudt et job som direktør i TVM forsikring – et hollandsk forsikringselskab - som kun forsikrer lastbiler og godset. Desværre var det samtidig med, at verden blev ramt af finanskrisen, og vognmændene måtte pille nummerpladerne af deres biler, da der ikke var noget at køre med, og dermed var der heller ikke rigtig noget at forsikre. Det endte med, at vi lukkede det ned i Danmark i løbet af 1 år til halvanden, og jeg skal ikke klage over hollændernes behandling af mig, så jeg kunne faktisk lade mig pensionere da jeg var 57 år. Det syntes jeg var lidt for tidligt, så jeg har jobbet lidt i et par små forsikringselskaber, og jeg har også med stor glæde været Flex-chauffør ind i mellem.

De sidste 5 år har jeg arbejdet som freelance-rejseleder hos Riis rejser. Det greb pludselig lidt om sig, og i 2019 var jeg afsted 120 dage med bussen, og med forskellige chauffører. Det er herligt, og det er dejligt at kunne give mennesker en oplevelse, og gøre dem i godt humør. Skal du en tur til Skotland, Normandiet, Holland, Toscana eller Nordkap, så hjælper jeg gerne med tips og gode ideer til din rejse.

Jeg vil slutte med at fortælle, at jeg stadig er gift med Lone, og foruden de to døtre har vi også 2 børnebørn på 14 og 8 år. Vi har nu boet i Gislev på Midtfyn i 20 år, og vi har aldrig boet længere tid nogen steder end her, så nu er det snart tid til noget andet, og derfor har vi huset til salg.

FAKTA

Født: 17. marts 1954

Boede: Huslodsvej 67

Adresse: Holmevej 18, 5854 Gislev

Mobil: 2143 2881

Mail: hejl@ga-net.dk eller

ulrik.hejl@gmail.com

Sko: Str. 46

Vægt: Alt for meget

Fritidsinteresser:

Spændende mad og vin



Kører pålidelighedsrally for klassiske biler i ind- og udland.