

KLAVS - EN ANDERLEDES DRENG

Jeg er født og opvokset som Jehovas Vidne og er stadig aktiv indenfor det trossamfund.

Det var grunden til at jeg i skolen ikke deltog i forskellige ting som religions-undervisning, jul, fødselsdag, klassefester og andet.

Men selvom jeg var anderledes – altid kortklippet – blev jeg aldrig udsat for mobning eller drillerier. Tværtimod følte jeg, at alle respekterede den måde, jeg gjorde tingene på.

Efter endt skolegang blev jeg heltidsforkynder, hvilket var et ulønnet arbejde. Jeg ernærede mig ved at pudse vinduer.

Den 12. april 1974 blev jeg gift med Inger. Omkring den tid blev jeg indkaldt til militæret, men af samvittighedsgrunde nægtede jeg at udføre militærtjeneste.

Det kostede mig i første omgang 40 dages arrest og senere 8 måneders fængsel.

Da jeg blev løsladt fik jeg straks arbejde i Føtex Gothersgade i varemodtagelsen, og senere blev jeg portner. Jeg var i Føtex i 21 år - en god tid med mange gode kolleger.



3. januar 1976 fik vi vores første datter og i løbet af de næste 9 år fik vi en pige og to drenge mere. Mens børnene voksede op, gik Inger hjemme og passede hus børn og mig, mens jeg sørgede for, at der kom mad på bordet.

Efter Føtex, arbejdede jeg 6 år ved et måtte servicefirma i Erritsø, men da firmaet blev solgt og afdelingen i Erritsø blev lukket ned, måtte jeg se mig om efter et andet arbejde.

Gennem mit netværk fik jeg i 2003 arbejde som vicevært i to ejerforeninger, Ydunsparken, som ligger lige overfor Treldevejens skole. Her havde jeg 17 dejlige år med meget skiftende opgaver.

En af beboerne som jeg tog mig af, var vores gamle engelsk- og husgerningslærer Agnete Reimann. Når diverse opgaver var løst, havde vi ofte tid til at snakke lidt. Nogen gange ringede hun for at spørge, om jeg kunne komme over til hende. Formålet var at jeg skulle have en æske nybagte småkager - de var gode.

Jeg har altid været glad for sport og har dyrket fodbold og løb på motionsplan. I de sidste godt 20 år er det blevet til flere marathnløb og adskillige halv marathons. Halv maraton i Japan, med min japanske svoger.



Da vi havde hjemmeboende børn, blev bilen hvert år pakket med telt og andet grej, og så gik turen til Norge eller til de østlige Alper. Fra børnene var små har vi vandret i bjerge, og vi har stået på adskillige bjergtoppe.

I de senere år har vi haft mulighed for at rejse en del. Det er blevet til mange ture i Europa, men vi har også besøgt Japan, Korea og det østlige USA, hvor vi har været sammen med lokale venner.

Vi nyder også hyppige besøg af vores store familie som i skrivende stund udgør 4 børn, 4 svigerbørn og 8 børnebørn samt en labradorhvalp.

FAKTA:

Født: 7. marts 1954
Boede: Huslodsvej 66
Adresse: Skovvej 291,
7000 Fredericia
Mobil: 2145 4243
Mail: klavs@sport.dk

