

Lone Lange

Gennem hele min skolegang på Treldevejens skole boede jeg på Thorsvej 58 sammen med min mine forældre og min "lille" gravhund Fux.

Efter endt realeksamen startede jeg på handelsskole. Den lå dengang i Kongensstræde. Vi var den sidste årgang, der gik her - inden skolen flyttede til Erritsø. Derefter fik jeg en elevplads i Landmandsbanken i Gothersgade. Det år startede vi 16 elever i banken. Nogle 15. juli andre 1. august. Blandt dem der startede det år var Ulrik Hejl og én Ole Lange – men det vender jeg tilbage til.

Jeg var kun 14 dage i Gothersgade afdeling, så fik jeg permanent elevplads i bankens Rosenlund afdeling på Vesterbrogade, hvor jeg var hele min elevtid. Et år efter endt læretid blev jeg forflyttet til København. Flytningen til København skete sammen med Ole, som jeg blev kæreste med i elevtiden i Rosenlund.



Vi fik en dejlig lejlighed i Ballerup, hvor jeg arbejdede de næste 5 / 6 år – inden turen gik tilbage til provinsen – nærmere betegnet Kolding. Inden da nåede vi at købe rækkehus i Smørumnedre, lidt udenfor Ballerup, og få en hund, en Cocker Spaniel.

Det blev til knap 10 år i Kolding, hvor jeg arbejdede i Axeltorv og Kolding Nord afdelinger. Det var også i den periode, at vi fik vores to piger. Christina i 1985 og Charlotte i 1988.

I 1989 / 1990 gik turen til Fredericia, da Ole fik et nyt job i Andelsbanken, og vi købte vores nuværende hus på Ceresvænget i Stjernevejskvarteret. På dette tidspunkt sagde jeg mit bankjob op – for at prøve noget andet. Den kommende tid gik med barsel, orlov og forskellige småjobs, inden jeg fandt mit blivende job som administrativ medarbejder på Dagmargården i Dalegade. Der arbejdede jeg i ca. 25 år indtil jeg gik på efterløn i 2018.

Jeg har altid været meget glad for at rejse. Lige fra vores unge dage har vi rejst rigtig meget og på forskellige måder, både kørt selv og med fly. Vi har gennem tiderne vel været i de fleste af Europas lande.

Jeg vil dog begrænse mig til at fortælle om en enkelt rejse.

Årskiftet 2013 / 2014 var vi en måned i Sydamerika. Vores ældste datter er gift med Ariel der kommer fra Paraguay. Vores yngste datter var også med. Vi blev inviteret til at besøge hans familie, der bor i Asuncion (Hovedstaden) og har en farm i Chaco'en med 1200 stk. kødkvæg. Ligger 8 timers bilkørsel fra Asuncion.



Her er et billede af vores hotelværelse - engang i 70`erne. Min mand Ole og jeg.

Vejen hjem til Danmark gik via Rio, hvor vi sluttede af med en uges badeferie på jordens vel nok mest berømte strand – Copacabana Beach.

Det blev en fantastisk oplevelse og én for livet.

Nu er vi jo blevet folkepensionister. Intet arbejde der trykker, men med en frihed til at gøre hvad vi vil. Jeg bruger derfor megen tid på at være sammen med mine børnebørn: August og Aleksander på 4 og 3 år. Vores yngste datter bor i Århus sammen med sin kæreste, og vi er bare begyndt at holde rigtig meget af Århus by og omegn.

Grundet sygdom har jeg desværre ikke mulighed for at deltage i arrangementet, men jeg ønsker jer alle en rigtig god dag, og jeg glæder mig til at læse jeres Blå bøger.

Kærlig hilsen

Lone

FAKTA

Boede: Thorsvej 58
Bor: Ceresvænget
Mobil: 2226 4405
Mail: post@lolange.dk



Fra min karriere som cowgirl