

Dorit Malling Brodersen

Vi flyttede til Fredericia fra Vejle til start i 7. klasse på Treldevejens skole. Efter 7. klasse blev pigerne i klassen tvangsflyttet til Købmagergades skole, drengene fik lov til at blive. Jeg brød mig aldrig om Købmagergades skole, selvom jeg fik venner der. Endelig fra 3. real fik jeg lov til at flytte tilbage til Treldevejens skole

Jeg kan huske, at jeg var "Martha" pige, madlavning-syning og lignende huslig uddannelse, men ikke hvornår og hvor, mener det var på Treldevejens skole? Jeg gik også til syning, under Ungdomsskolen på Egumvejens skole. Kørte sort Puck knallert sammen med Grethe, det var ikke helt almindeligt dengang.



Efter skoletid arbejdede jeg hos Randal's Bageri og hos købmand Freund, der lå på hjørnet af Købmagergade og Danmarksgade.

Efter 3. real kom jeg som "ung pige" i huset hos fam. Rønnow på Godthåbsvej. Far, mor og tre børn. Her ordnede jeg alt husligt arbejde inklusiv. madlavning.

Da jeg ville være sygeplejerske, startede jeg på Børkop Sygeplejehøjskole og efterfølgende som sygeplejeelev i Vejle. Pga. problemer i mit parforhold stoppede jeg og blev sygehjælper og enlig mor.

Jeg tog senere uddannelsen til Social-Sundhedsassistent og arbejdede som dette, til jeg gik på efterløn.

Da min søn Kennet var 7 år, blev jeg gift med Jan, og det er jeg stadig.



I 1984 flyttede vi til Taulov, hvor vi har boet siden, samme år fik vi datteren Louise.

Sønnen har 2 børn. Pige 17 år, dreng 13 år. Datteren har også 2 børn. Pige 8 år, pige 7 år. Alle bor i Fredericia. Så sammen med min gamle mor på 90½ år, giver det lidt "arbejde" til mormor / farmor/ datter.

Har i flere år været frivillig ledsager for Blinde og Svagtseende, som fra hele landet er på ophold på Fuglsangcenterets kursus afd. eller på hotellet. Er desuden Bloddoner og er glad for, at man nu må donere, til man er 70 år, det giver mig nogle år endnu.

Min mand Jan arbejder stadig, imens jeg gik på efterløn, da jeg fyldte 60 år. Mine standarder for det arbejde jeg skulle udføre som Social-Sundhedsassistent passede de sidste år dårligt sammen med kommunens standarder, så en af os måtte give op, og det blev så mig.

Vores ferier er i mange år gået til Nord Italien, hvor vi har gået ture med rygsæk i Alperne. Senere år 2000 rejste vi til Himalayabjergene første gang, det er blevet til mange gange siden både Indien, Kina



og Nepal. Rygsæk på, bagagen, mad, telte og andet båret af lokale bærere, heste eller Yakokser. Vi bor i små hytter eller telt i 3.500 – 5.000 m højde. Det er rimeligt koldt om natten i april måned, så det eneste man smider, inden man kryber i soveposen er regntøj og støvlerne. Vi rejser oftest med andre Rhododendronfolk fra Sverige, Norge og Danmark.

Der er også de sidste år blevet til Nordkap i autocamper med venner, Skotland og Canada med plantevenner, er det også blevet til.

Nu glæder vi os til at måtte rejse igen uden problemer, flere planteture er lagt på is pga. Covid 19

Fakta

Født: 21 dec. 1953 . Dorit Malling Andersen
Boede: Krøyersvænget 10
Adresse: Højdedraget 29. Taulov. 7000 Fredericia
Mobil: 5122 0608
Mail: brodersen@stofanet.dk
Tøj: Sko 37/38. Er absolut til bukser og dunjakke. Der bliver aldrig nogen Dame ud af mig.
Interesser: Rejser (har I nok gættet)
Håndarbejde, læse, familien.

