

Beretning fra Sydfyn

Jeg voksede op på Hans Egedesvej sammen med min mor, far, lillebror og lillesøster. I skoletiden var jeg en del af skolepatruljen. Det betød, at jeg skulle møde 1/2 time før skoletid uanset vejr og vind. Jeg var ligeledes "Martha"-pige (husholdning, madlavning og syning). Mener at det foregik på Egumvejens Skole.

I fritiden gik jeg i ungdomsskole på Randalsvej, hvor jeg mødte Dorit. Vi fik hurtigt et nært venskab. Dorit kom ind i vores klasse i 3. real. Vi kørte sort Puch knallert og det var ikke helt så almindeligt for piger dengang.

Jeg havde fritidsjob i BT-Centralen i Gothersgade og hos bagerens i Randalscenteret.

Efter endt skolegang kom jeg i huset hos Fam. Hansen, der bestod af far, mor og to drenge. Jeg stod for den daglige husholdning og pasning af drengene. Herefter startede jeg på Børkop Sygeplejehøjskole og videre til Vejle Sygeplejeskole. En enkelt eksamen glippede, og det betød, at jeg blev i tvivl og derfor valgte at stoppe.

Jeg fik arbejde i Fotohuset i Gothersgade, og var der i ca. halvandet år. Herefter tog jeg til Kolding, hvor jeg tog uddannelsen til sygehjælper. Jeg blev ansat på skadestuemodtagelsen på Kolding Sygehus og vendte tilbage til Fredericia, da jeg fik ansættelse på operationsafdelingen på Fredericia Sygehus.

Jeg havde i mellemtiden mødt Kaj, og vi blev gift i 1976, hvilket vi stadig er.

I 1978 blev vi forældre til Mille. Mille har en søn på 17 år – Elias. De bor i Odense.

I 1982 rykkede vi teltpælene op og flyttede til Odense, hvor jeg fik arbejde på geriatrisk afdeling, OUH.

I 1984 blev vi forældre til Casper, der er gift med Karina og har en "bonussøn" - Noah, 12 år. De bor i Fåborg.

Efter min barsel med Casper startede jeg på neurokirurgisk afdeling, OUH. Senere skiftede jeg til operationsafdelingen, OUH og til sidst onkologisk afdeling, OUH. I 1999 forlod jeg sygehusvæsenet, da jeg ikke følte, at vi skulle samme vej længere. Jeg fik i stedet job på Sct. Knuds Gymnasium i Odense, hvor jeg hjalp til i kantinen og på pædagogisk værksted.



Vores ejendom i Stige, Odense N. med tilhørende rideskole

I 2005 fik jeg en blodprop i hjernen, som gav mig store udfordringer. Jeg har det godt i dag og lever med de gener, der er kommet for at blive. Heldigvis havde jeg en god arbejdsgiver på Gymnasiet, som fortsat så mig som en del af personalet trods mine vanskeligheder. Jeg valgte at stoppe mit arbejdsliv i 2016.

Den første tid i Odense boede vi i et lille rækkehus i Sanderum. Det blev i 1988 skiftet ud med en ejendom med tilhørende rideskole i Odense N. Mille var hestepige, og vi blev fanget i ridesporten. I 2008 valgte vi at sælge ejendommen og flytte til Faldsled i vores dejlige sommerhus. Her bor vi



Sommerhuset i Falsled, som nu er vores helårshus

stadig og nyder livet som pensionister.

Jeg nyder naturen og lange gåture, og det er der rig mulighed for omkring vores sommerhus. Vi har altid haft hund og for et halv år siden blev jeg "mor" til en lille yorkshire terrier, som gerne følger mig på de lange gåture. Jeg holder også meget af at læse en god bog og strikke. Jeg strikker bl.a. huer til fødeafdelingen. En del af tiden går sammen børn og børnebørn, ligesom jeg også stadig har min far på 93. Rejser, koncerter og andre kulturelle oplevelser bliver også prioriteret. Kaj spiller golf, og det bliver derfor til en del "golfrejser" med et vennepar. Jeg arbejder som frivillig i en genbrugsbutik ved Røde Kors i Fåborg.

Fakta:

Grethe Thomsen (nu Nielsen)
Født: 4/10-54 –
Boede: Hans Egedesvej 19
Nuværende adresse:
Strandholmen 47, 5642 Millinge
Mobil: 4161-7178
Mail: grethenielsen04@gmail.com



Fra en ferie I Tyrkiet