

Arne

Økonomer er roden til alt

Efter realeksamen havde jeg planer om HF, men valgte at tage et år på Handelsskolen – i øvrigt sammen med Carsten og Ulrik. Derefter søgte jeg om en elevstilling i bank. Jeg fik to muligheder og valgte dengang Danmarks største bank Københavns Handelsbank, hvor jeg var den eneste elev i Fredericia filialen. Jeg mødte op den 1. juli 1972 ny kæmmet og med benet i gips (fodboldskade). Første månedsløn var på ca. 800 kr. Efter to års elevtid fortsatte jeg et år som bankassistent, hvor jeg samtidig gik på bankskole. Der mødte jeg igen Ulrik! Senere krydsede vores veje igen hinanden! Så kaldte militæret. Jeg blev indkaldt til Ingeniørtropperne i Randers (1975). Jeg var heldig at blive chauffør for næstkommande-



rende. Køretøjet var en gammel Bedford lastbil – uden nymodens dikkedarer. Jeg blev ”tilbudt” at forlænge min militærkarriere, men efter en ”mand til mand” snak med Obersten, hvor jeg fortalte, at banken havde betalt mig ½ løn under min værnepligt og derfor forventede mig tilbage snarest muligt – og efter 9 måneders tjeneste - kunne jeg træde af til civil.

Derpå tilbage til banken, hvor jeg fik en ønskestilling i bankens kreditområde i København. Det er et must, at hvis der er et ønske om at gøre karriere højere oppe i hierarkiet skal man jobbe i Kbh. Det blev til fire hektiske år, hvor jeg arbejdede for meget, men lærte også meget via spændende opgaver, og jeg nåede også at få færdiggjort det 2 årige bankkursus.

Planen for mit vedkommende var at vende hjem til ”fastlandet” igen. Jeg havde mødt en ”gammel” flamme fra Fredericia, som skulle i gang med en ny uddannelse som sygeplejerske. Vi talte om at flytte sammen i Odense. I Odense havde banken dengang en meget stor Afdeling med 10 filialer.

Jeg købte et fritliggende etplanshus i Odense SV, men planen ændrede sig, da jeg scorede en af bankens kunder - en skolelærer, uden alt for stor studiegæld! - **Ulla**, blev min hustru. Vi har nu boet på samme adresse og holdt avis sammen i snart 40 år. Vi har ingen børn.

Nu var tiden kommet til, at der skulle ske noget nyt efter et par år i banksektoren. Jeg var nok inderst inde træt af at være lønmodtager og følte, at jeg ikke kunne lære mere i den branche, – så der måtte og skulle ske en forandring.

Jeg skulle tænke strategisk og brugte ca. ½ år uden løn til at tænke over, hvad jeg skulle bruge den resterende tid, jeg havde tilbage på arbejdsmarkedet på, idet jeg samtidig satte en deadline, at når jeg blev 60 år, så var det slut!

Resultatet blev, at jeg startede som selvstændig erhvervsdrivende som konsulent/rådgiver (for egen regning og risiko) ud fra devisen, ”*Hvo intet vover intet vinder*”. Jeg har derfor frekventeret de fynske virksomheder med gode råd og hjælp til følgende opgaver: bl.a. skatteplanlægning, erhvervsjendomme, edb, bogføring, finansielle instrumenter, leasing, factoring, realkredit, pantebreve, investering og finansiering.

Jeg indskrev mig samtidig på Odense Universitet på HD studiet. Der er ingen mødepligt og al undervisning/forelæsninger foregår om aftenen, hvilket passede mig godt. Efter fire års studier

kunne jeg kalde mig civiløkonom med speciale i finansiering (F). Jeg valgte at tage to år mere og fik så specialet regnskabsvæsen (R) med på cv'et.



Som økonomisk teoretiker - "The fool thinks he knows everything. The wise man knows where to find the answers" - har jeg også følgende uddannelser på mit cv: EDB assistent (PL1 og RPG3), merkonom med fire specialer samt erhvervsmægler og Valuar. En ven har sagt, at jeg har mere uddannelse end dannelse - det er squ nok rigtigt!. Men "wisdom is sexy"! Sagt af nu afdøde Kim Larsen, hvori jeg er enig.

Da jeg nåede deadline som 60 årig og så tilbage på - hvad jeg havde udrettet i min erhvervs karriere - vil jeg betegne det på godt jysk: - som ikke så ringe endda!

Jeg begyndte så på min sidste uddannelse nemlig en Phd (står for Pensionist Hele Dagen). Samtidig fik jeg tid til det jeg kalder "det store frikvarter", hvor det gælder om at nyde livet indtil klokken ringer for sidste gang. At livet leves, mens vi endnu er i

live!

Nogle gange skal der være sådan: "Hvad har du tænkt at lave i dag? - Ingenting! Lavede du ikke også det i går? - Jo jeg blev bare ikke færdig!

Min kone som nu er pensioneret tjenestemand og undertegnede har rejst meget. Bortset fra en afstikker til New York (jeg skulle absolut se børsen i New York) har rejsemålet altid været med fly og hotel til vores højt elskede Italien, hvor vi næsten har været overalt. Skønt klima, smukke landskaber, god mad og ikke mindst nogle fantastiske kongevine.

Jeg har altid haft stor interesse for jagt både i ind- og udland. Dette bruger jeg nu med sloganet: "Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"! Dette har givet mig mange relationer og venskaber. Samtidig er jeg endvidere skydeinstruktør, hvor min opgave er at lære unge at omgås med skydevåben. Godt jeg ikke blev lærer/pædagog, idet jeg nok bruger et lidt andet "fremmedsprog". Men våben er og bliver aldrig legetøj.

Nu vil jeg glæde mig til gensynet og mindes skoletiden! - og samtidig rette en stor tak til min sidekammerat Flemming for at kikke ham over skulderen mange gange!

Håber ikke at Covid-19 vil spænde ben for jubilæet til maj. Personlig er jeg nok mere bange for #MeToo!.

Jeg mener at have nogle skolepenge til gode på det, der engang blev kaldt **Treldevejens skole**. Får jeg udbetalt mine skolepenge, giver jeg en omgang til alle på restaurant "Oven Vande"!

ALL THE BEST - LOVE ALL - **Arne**

FAKTA

Født den 05/01 1954

Boede: "Toftegård" - Egeskov Bygade 20

Nuværende adr.: Ahornvej 8, 5250 Odense SV

Mobil: 4016 6405

Mail: aop@dsa-net.dk

