

40 år på heden som lærer, fritidslandmand, familiefar og kirkesanger

Efter realeksamen kom jeg på gymnasiet i matematisk/biologisk klasse og gennemførte en acceptabel men bestemt ikke prangende studentereksamen. Mit hjerte bankede for det biologiske, men matematikken var ved at "slå mig ihjel", da det hurtigt viste sig, at vores matematiske kundskaber fra Treldevejens skole ikke på nogen måde rakte til en matematisk gymnasial linje – at jeg oveni fik de klart højeste karakterer i sprogfagene, gjorde det blot endnu mere grotesk.

Nå, men efter tre års strabadser stod jeg med en hue i hånden og var blevet indkaldt til aftjening af min værnepligt ugen efter.



Flemming en sommerdag

Her skal lige indskydes, at min skolegang startede i Grimsby/England som knap 4-årig. Jeg var skoletræt - trængte til ferie og valgte derfor at melde mig til sergentskolen i Sønderborg, hvor holdet først startede midt i august 1974. Det var aspirantklassen for dem, der ønskede at blive A-officerer i hæren. Mit mål var at få en tænkepause i forhold til, hvad min fremtid kunne indeholde og havde absolut intet ønske om at lave militær karriere, men det lød trods alt mere spændende end telegraftrupperne i Århus.

9 måneder i Sønderborg og derefter sergent på Bülow's kaserne i Fredericia, hvor jeg boede hjemme hos mine forældre på Heimdalsvej 25. Hjemsendt i midten af februar 1976 og stadig uafklaret på fremtiden.

Mine forældre var venner med Ove Garne – vores tidligere inspektør fra Treldevejen skole – som nu var viceskoleledende i Fredericia. Han foreslog mig at komme ud som vikar på byens skoler, når behovet var der. Dengang var Fredericia KFUM på toppen i dansk håndbold, og holdet bestod af temmelig mange lærere, så pludselig var jeg "personlig vikar" for Jørgen Heidemann, når der var klubturneringer eller landskampssamlinger. Han udtrykte stor tilfredshed med mig (sødt menneske), og jeg fandt arbejdet spændende og givende – så pludselig havde jeg fundet mig en livsvej.

Jelling Seminarium august 1976 og en lærereksamen i sommeren 1980 med linjefagene musik og biologi.

De få stillinger, der var dengang, førte til, at jeg fik lærerjob i Skarrild, som ligger nærmest midt i Jylland mellem Arnborg og Sønder Felding (hvis nogen ved, hvor det er) og med Skjern å snoende gennem byen.

Jeg var lærer i Skarrild fra 1. august 1980 og frem til 1. september 2020. Altså 40 år og 1 måned! Den sidste måned er reglen, hvis man skal have 40 års jubilæum og have tildelt dronningens fortjenstmedalje. Ceremonien omkring medaljen er udsat, men jeg har fået den med hjem. Audiens hos dronningen er aflyst og bliver ikke mulig p.gr.a. Covid-19.

I Jelling havde jeg fundet sammen med Anna Grethe, en dejlig "landpige" fra Give.

Anna Grethe ville gerne gennemføre et driftslederkursus på Grindsted landbrugsskole, så vi på sigt kunne købe en landejendom, og et lærerjob i Skarrild lå bekvemt tæt på Grindsted.

I 1984 købte vi så vores lille landejendom med 16 tdr. land. Anna Grethe fik job i nabobyen Sønder Felding på skolen.

The rest is history!

40 år som lærer på samme lille skole i Skarrild. Var skolens tillidsrepræsentant i 32 år (der var vist ikke andre, der gad). Sad i skolebestyrelse, skolenævn, kommunerepræsentant for den lokale lærerforening i Herning, sad i kredsstyrelsen i lærerkredsen, kommunal fællestillidsmand. Jeg har godt nok siddet med til mange møder gennem årene!



Anna Grethe og jeg i Samariakløften - Kreta

Sjovest af alt har dog været arbejdet som lærer. En masse fantastiske kolleger, der slet ikke var, som jeg husker vores egne lærere fra skoletiden. Humor, alvor og altid en hjælpende hånd eller en skulder at læne sig op ad. Arbejdet med eleverne var så toppen af kranssekagen. Når man bor i et lille samfund så længe, får man utroligt megen kendskab til alt og alle – på godt og ondt. Nogle løber skrigende væk – vi blev og elsker stedet og menneskene.

Kort sagt – hvorfor forlade et lille paradis – både arbejdsmæssigt og bopælmæssigt. Græsset er sjældent grønnere på den anden side af vejen.

Vores lille landejendom er gennem årene blevet væsentligt forbedret og udvidet og 2/3 af jorden er taget ud af landbrugsstøtten, og ligger som have/park/lystskov og græseng med det tilhørende liv af alt fra rådyr – ræv – grævling – hare – samt mere end 30 arter af ynglende fugle. En lille oase midt i landbrugslandet (og en torn i øjet på nabolandmanden) - beliggende på sydskråningen af Skovbjerg bakkeø og med udsigt over Skjern ådal. Gennem årene har vi haft mange forskellige dyr på gården: hest, fedekalve, får, høns, katte, hund plus det løse.

Nu er vi kun to gamle på farmen, for vores tre børn Kirstine 1983, Christian 1986 og Peter 1989 har alle valgt at bosætte sig øst for Storebælt med deres partnere og vores foreløbigt to børnebørn. Kort sagt er vi nu klar til at køre østpå på en halv time. Ingen forpligtelser.

Fritiden er naturligvis blevet brugt på landbruget og den store køkkenhave, børnene og min store lidenskab at kigge på fugle (nørdet ornitolog). Men i 1999 søgte jeg også stillingen som den lokale kirkesanger og fik jobbet. Som nogen måske husker, sang jeg i Christianskirkens drenge- og mandskor i skoletiden. Siden da har sang været min store passion og at få penge for at synge, gør jo ikke noget.

Vi elsker at rejse og opleve – også gerne andre kulturer, spise den lokale mad og få ladet oplevelsesbatterierne op. Norge, Sverige, Sydeuropa og Canada har været målene. Under Covid-19 har vi set utroligt meget af Danmark på ugentlige ture ud i det blå og blot lade tilfældighederne råde. Er der ingen fugle, er der altid nogle spændende planter eller blot et smukt landskab.

Nu glæder jeg mig helt utroligt til at se mine gamle klassekammerater efter 50 år!!!! Det bliver fantastisk. Stor tak til Ulrik og Erling for deres initiativ og indsats.

Fakta:

Flemming Thomasen

Født: 7/6 1954 i Fredericia – boede Heimdalsvej 25

Adresse: Silstrupvej 5 Skarrild, 6933 Kibæk (Herning kommune)

Mobil: 3071 6648

Mail: flagsilstrup5@post.tele.dk

Hårfarve: Gråt/hvidt med en let munkeplet (passende for en kirkesanger)

Vægt: Den pæne side af 80 kg

Fritid: Familien, fugle, haven/parken, naturen generelt samt et godt glas rødvin



Vores ejendom set fra syd en forårsdag