

Blå Bog Carsten Normann Carnett (tidligere Jensen)

"Kæft" hvor jeg glæder mig.

Alene denne proces med at skrive Blå Bog, har virkelig bragt mig tilbage til tiden før 1971 - jeg hadede at skrive dansk stil. Blev altid først færdig kl. 2-3 om natten før aflevering. Derfor er jeg "selvfølgelig" også nærmest sidst med dette.

Jeg boede på Nymarksvej 33 – lige overfor Ismejeriet, hvor Erling også løb med mælk. Kan huske at jeg i starten gik med rigtige isblokke, som blev brugt i "de gamle" køleskabe. På det andet hjørne af Huslodsvej/Nymarksvej lå en kiosk, her gik jeg også ærinder/med aviser. Senere gik jeg med bl.a. Aktuelt.

Min far døde da jeg var ca. 10 år – min bror boede hjemme nogle år, og ellers var jeg alene med min dejlige mor – Inger. Var nok lidt ustyrlig – blandt andet lykkedes det mig at slå begge mine fortænder ud/itu. Mener at vide, at jeg havde skolerekord i eftersidning – husker det som op mod 50 – reelt nok lidt lavere, men jeg havde oparbejdet en teknik med at efterligne min mors underskrift, så jeg ikke fik alt for meget ballade. Kan også huske at have "grund-filosoferet" en del uden for døren, når jeg havde forstyrret undervisningen.

Uforbeholdent UNDSKYLD, hvis jeg på den måde har forsinket nogens boglige udvikling.....

Kan huske at jeg var frk. Reimanns kæledægge i engelsk-timerne, hvor jeg fik lov at læse cowboy-romaner på engelsk og blev sendt over til købmanden for at hente 10 cerutter – "Bellmanns". Når jeg tænker efter, var det nok en intelligent løsning i stedet for at sætte mig udenfor døren.

Hov - korrekturlæseren siger, at det var Fru Olsson, der sendte Mister over til købmand Folmer Lauridsen efter Bellmanns ceruter. Vi havde Fru Olsson til engelsk 4.-5. klasse.

Da I piger begyndte at blive interessante, kan jeg huske en episode til en klassefest, hvor "Gomme" (Jørn) ville være sikker på at "vinde" Ulla's gunst. Han entreerede derfor med andre fra klassen, der skulle sørge for at opholde mig, mens han kurtiserede Ulla. Han vandt, og jeg er den dag i dag sikker på, at det blot var fordi, at han havde længere hår end mig. Godt for det – de har levet lykkeligt indtil nu ser det ud til - tillykke med det.

Kom en overgang hos "Gomme" – kan huske vi var en nogle drenge ude hos ham og oppe på loftet, hvor vi skød med luftgevær. På et tidspunkt skulle vi selvfølgelig have en manddomsprøve. Den bestod i at lade luftgeværet med viskelæder. Så stod én af os og skød fra den ene ende af



loftet mod en af de andre, der stod foroverbøjjet og blev skudt "i røven". Husker ikke om vi turde trække bukserne ned. Kan dog huske, at det gjorde voldsomt "naller".

Ud over aviser, mælk og reklamer så fandt jeg på et tidspunkt en voldsomt indbringende beskæftigelse: "At samle regnorm"! Når det havde regnet og var lidt lunt i vejret kommer regnorm op af jorden på græsplæner når det er mørkt.

Bevæbnet med spand og lommelygte kunne jeg i løbet af aften/nat samle op til 5 liter regnorm! Dem skulle man så aflevere inden kl. 5 om morgenen ude på Vejlevej på den anden side stationen oppe på toppen af den første bakke. Jeg mener, at vi fik 25 kroner pr. liter. Dengang voldsomt mange penge for en knægt. Arbejdede også en overgang på Ulriks fars Sølvvarefabrik.

Boede lige op til stadion - fik altid fribilletter til Speedway - solgte dem og krøb igennem "mit hul" i hegnet - fedt. Fiskede en hel del i voldgravene - se foto fra Fredericia Dagblad.

Afgangsbemærkningen fra 3. real i karakterbogen var så vidt jeg husker: "Carsten arbejder koncentreret med de fag, der interesserer ham". Ta' den! Men det er nu gået meget godt alligevel.

Sad sammen med en af mine mange onkler (Gunnar) og min mor og min faster, da jeg var på vej ud af 3. real – temaet var: hvad skal der dog blive af den dreng?

Der var en annonce i Fredericia Dagblad: "Operatør- og programmørelev søges – E. Rasmussen & Søn – henv. Daglig leder Erling Obbekjær". Den søgte jeg straks – blev kaldt til samtale - blev fundet et år for ung, så jeg tog et årig handelseksamen i Regnskabslinien og blev derefter ansat. Her var jeg i lære og arbejdede et par år som udlært programmør. Efterhånden fik jeg siddesår og udlængsel, så jeg søgte ind til politiet, hvor jeg startede i august 1977.

SÅ begyndte mit liv for alvor – flyttede til Glostrup og blev ansat i Glostrup Politi. Blev hurtigt færdig med uddannelsen (3 år). Søgte straks ind til Politiets Aktionsstyrke – AKS - og blev optaget. Fantastisk – tænk sig at arbejde halvt som politi på gaden i 3 holdsskift og halvt i AKS – en uendelig række af fantastiske oplevelser begge steder.

Jeg søgte en stilling som hundefører i politiet og fik den. En ny række fantastiske oplevelser startede – Danmark har i dag verdens absolut førende tjenestehunde – specielt indenfor udfindelse af spor på gerningssteder for alvorlige forbrydelser. Jeg var så heldig også at blive instruktør på Politihundeskolen i Farum.

Jeg var tilknyttet AKS som hundefører i ca. 15 år, heraf 5 år som træningsleder. Alle mine fire tjenestehunde kom i gruppe 1, og derigennem kom jeg ud til en masse gerningssteder for alvorlige forbrydelser.

Brøndby Stadion ligger i Glostrup politikreds, og derfor har jeg utallige gange været til fodbold som hundefører/leder og "reguleret" fodboldbøller - det var vi rigtig gode til, men "billedet" er nøjagtig det samme i dag.



Jeg var i 1993/94 udsendt som observatør for FN i 6 måneder i X-Jugoslavien ifm. krigen dernede - en kæmpe oplevelse med samarbejde med politifolk fra "hele" Verden lige fra Bangladesh/Nepal, Kenya, Norge til Canada oma. I denne periode boede jeg på landet og havde 4-6 voksne hunde og avlede ca. 50 kuld hvalpe (knap 300 stk. i alt) - mest schæferhunde til politi/konkurrence, men også lidt West Highland White Terrier og Cairn Terrier. Senere læste jeg til leder og blev i 2006



vicepolitikommissær i Glostrup politikreds og leder af en 8 mands hundeafdeling. Året efter kom politikredsreformen med sammenlægning af de 52 politi-kredse til 11 store politikredse.

Jeg søgte og fik udnævnelse til politikommissær og leder af hundeafdelingen i Midt og Vestsjællands politikreds med ansvar for en vicepolitikommissær, 25 tjenestehundeførere, 6 sprængstofhundeførere og 2

narkotikahundeførere– igen startede for mig en lang række fantastiske og udfordrende opgaver – bl.a. som hundeleder på gerningsstederne for en lang række alvorlige forbrydelser, kursusleder på Politihundeskolen, leder af fem hundegrupper ved store aktioner som rydning af Ungdomshuset, COP 15 i København og meget andet.

En reform i politiet ca. 2014 fjernede nederste ledelseslag (min vicepolitikommissær) og arbejdsbyrden mv. gjorde til sidst, at jeg måtte sygemelde mig i fem måneder med stress/depression. Jeg valgte at gå af som leder og fik heldigvis en god aftrædelsesordning over 2 et halvt år, hvor jeg kun skulle beskæftige mig med hundetræning og aflæring/optræning af træningslederne. (med fri afspadsring af de 50 ugers afspadsring jeg havde optjent). Det tog mig et lille år at komme ovenpå igen og arbejde "fuld" tid. Må dog anerkende, at jeg fik "et sår på sjælen", som aldrig forsvinder helt - men jeg har det fint nu og føler mig meget privilegeret på alle måder.

På pension 1. februar 2018 - skønt.

Udover politiet startede jeg ca. 1999 som konsulent i et teambuilding firma – Dolphin Group, som nogen af mine venner fra Frømandskorpset havde startet – senere også i firmaet Iltihouse – arbejder lejlighedsvis stadig i disse firmaer med teamtræning og lederudvikling.

I 2016 startede jeg (i mine afspadseringsperioder) som rejseguide i "Topas Travel" – et stort dansk rejseselskab med aktive rejser i hele verden. Jeg blev både bjergvandringsguide og cykelguide – indtil nu fortrinsvis Dolomitterne, Italien med højrutevandring og det nordlige Toscana, Italien og Mallorca, Spanien som cykelguide i bjergene – arbejder stadig lidt i Topas. Indtil nu i alt vel ca. 180 dage afsted. Sport har jeg dyrket passioneret hele livet. Startede med billard – 3 bande carambole - i Fredericia i ca. 5 år som teenager, begyndte så også i FAK – atletikklubben, hvor Erling også huserede. Da jeg startede i politiet dyrkede jeg atletik og blev passioneret politifemkæmper – blev i al beskedenhed Dansk mester 5 år i træk, Nordisk mester i Finland i 1982 og nr. 3 ved EM i Schweiz i 1984. Sporten bragte mange super oplevelser i både Danmark og i Norden.

Senere dyrkede jeg "selvfølgelig" hundesport i politiet og i Politihundeforeningen også med en masse rejser i DK og til de Nordiske lande for at konkurrere. Har de seneste 15 år cyklet en hel masse, herunder etapeløb på Mountainbike i Tyskland, Østrig, Polen og Schweiz, samt også cyklet en del i bjerge på racercykel i Europa.



Planen for resten af mit liv er, at jeg igen har kastet mit fokus på 3 bande carambole – det er langtidsholdbart. Med morgengymnastik, cykling, vandring og lidt løb som "mobilitetsbevarende foranstaltninger" for at sikre en så høj livskvalitet så lang tid som muligt. Tager rundt og spiller lidt i udlandet også – har været alene tre uger i Spanien i 2018 og var på en 2 måneders tur til Colombia i 2020 men måtte tage hjem efter en måned pga. Corona. Tager tilbage igen næste år. Jeg har været gift tre gange før og har flyttet en del rundt i Storkøbenhavn i perioder.



Nu er jeg "faldet til ro" og bor i lejlighed midt i Roskilde – er gift med Susanne – hun kan også cykle. (se foto). Jeg har to sønner - Zapp på 17 år og Dennis på 36. Dennis har en datter – Lumia på 9 år, så jeg er også farfar.

Susanne har to børn – Mads på 28 og Maria på 31! Maria har 15. februar i år født en dreng – Erik – så Susanne er nu mormor og jeg bonus-morfar - skønt! Ingen hjemmeboende.
Susanne og jeg har også en kolonihave i udkanten af Roskilde, hvor vi bor hele sommerhalvåret.

FAKTA:

Carsten Normann Carnett (tidl. Jensen)
Rosenhavestræde 4, 2.,
4000 Roskilde
tlf. 25426212
mail: carstencarnett@gmail.com
Facebook: carsten.carnett.

Henning - min bror kaldte mig "Karse" - i billardklubben kaldte de mig "Smiley" - nu kalder min bedste ven mig "Garn".

Jeg er født i Lunderskov ved Kolding, flyttede til Fredericia 6 mdr. gammel, boede Nymarksvej 33, 7000 Fredericia i skoletiden - flyttede som 17 årig på kælderværelse på Fasanvej 4. Videre til Storkøbenhavn august 1977 til nu.

Stor tak til Erling, Ulrik og andre der deltager aktivt med at få styr på flokken!

